

Tijd om clubkeuze te heroverwegen

Een metershoog hek. Twee stewards in een oranje hesje, eentje in fluorescerend geel. Indringers zonder kaartje die het hek weten te beklimmen en aan de hopeloze greep van de stewards weten te ontkomen. Surrealistische beelden in Parijs. De stad van het licht. De stad van de liefde. De stad van de moderne kunst. Eén aspect hebben de Parijzenaren niet tot kunst verheven en dat is het vlekkeloos organiseren van de Champions League finale.

Hoewel dit debacle de Franse organisatie absoluut aan te rekenen valt, zijn de acties van de personen die de hekken trotseerden pas echt het toppunt van schofterigheid. Zij die menen recht te hebben op het gratis kunnen zien van deze finale en daarmee direct het recht ontnemen van zij die honderden euro's hebben neergelegd om deze ervaring te kunnen meemaken. Als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl krijgen de gedupeerden ook nog een portie traangas in de ogen gespoten. Deze straf wordt uitgedeeld omdat ze weigeren af te druipen. Op zich een logisch standpunt wanneer je jouw prijzige entreeticket om wilt zetten in daadwerkelijke toegang.

Het is het zoveelste recente bijzondere incident waar supporters, hooligans of toeschouwers die in een andere categorie vallen een negatieve hoofdrol spelen. Want hoewel het sinds jaar en dag gebeurt dat er voorwerpen op het veld belanden die daar wat vreemd ogen, is het de laatste tijd wel echt schering en inslag (letterlijk). Er kan geput worden uit een rijk archief aan recente momenten waarbij het incident bij Everton tegen Aston Villa van afgelopen januari als voorbeeld gebruikt kan worden. Het is volledig begrijpelijk dat je enigszins teleurgesteld bent wanneer de tegenstander een goal maakt. Dat je als supporter op zaterdag richting het stadion trekt, jezelf vol laat lopen met bier en alles en iedereen dat in een Aston Villa shirt is gehesen verrot scheldt is misschien ook te volgen. Maar dat je als volwassen mens bedenkt dat je flessen, aanstekers, munten of zelfs messen (andere wedstrijd, maar toch) naar voetballers moet gooien is ronduit crimineel. Je zou dit in sommige gevallen zelfs uit kunnen leggen als poging tot doodslag.

Gelet op deze gevaarlijke situaties is het opmerkelijk dat voetballers braaf na afloop van een wedstrijd zeggen dat ze de supporters zo erg gemist hebben in de Coronaperiode en dat er geen sfeer was. Er zullen vast voetballers zijn geweest die zoiets hadden van 'goh, het is ook wel eens lekker dat ik niet hoef te vrezen voor een aansteker in mijn oog'.

Het voorbeeld van de Engelse wedstrijd staat zoals gezegd niet op zichzelf. In de Franse competitie is het de laatste tijd ook weer regelmatig misgegaan. Een ander voorbeeld is Patrick Vieira, coach van Crystal Palace. Hij wordt tijdens een 'pitch invasion' dusdanig bejegend door een fan van Everton waardoor hij zich genooddaakt voelt een schop uit te delen. En als dat nog niet gek genoeg is, werden er bij West Ham United tegen Frankfurt nota bene commentatoren aangevallen door Engelse fans. Ook onze eigen voetballers zijn op de Nederlandse velden verre van veilig. Schrijnend voorbeeld van de misdragingen is het duel in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. ADO Den Haag geeft in het eigen Cars Jeans Stadion een riante 3-0 voorsprong in een kwartier tijd volledig weg. De ADO Den Haag aanhang meent vervolgens plaats te moeten gaan nemen op het veld om de orde te verstoren, en de eigen grasmat te molesteren, door vuurwerk af te steken. Dit is echter nog niets vergeleken bij wat plaatsvindt nadat Excelsior de strafschoopserie weet te winnen. De spelers van Excelsior vluchten de catacomben in voor de dreiging die komt van de veldbestorming van de Hagenezen. Ook het uitpubliek moet vrezen voor ernstige verwondingen wanneer er vuurwerk in het uitvak wordt gegooid. Het is werkelijk een beschamend tafereel. Als je als supporter zó slecht tegen je verlies kan, is het aan te raden om je clubkeuze eens grondig te heroverwegen. ADO Den Haag staat nou eenmaal niet te boek als een club die de overwinningen aaneenrijgt.

Wat veiligheid voor spelers en 'normale' supporters betreft moet de Corona periode soms ook als een opluchting gevoeld hebben. Even geen risico om getroffen te worden door een fakkel. Wellicht is het afschalen van supportersaantallen de komende tijd een oplossing voor het geweld. Laat maar zien dat je je normaal kan gedragen. Lukt dit? Dan wordt er opgeschaald. En na een tijdje zitten we weer gezellig met volle stadions en zonder bloedende spelers. En misdraagt iemand zich weer? Dan gaan we met zijn allen opnieuw op de blaren zitten. Maar dan wel thuis.